

Een boodschap van het pastores team ZuidWest 14 maart 2020

Lieve mensen,

Nu het Coronavirus de gezondheid van steeds meer mensen bedreigt, willen wij, het pastoresteam van onze PGV wijkgemeente ZuidWest, je laten weten dat we er ook in deze roerige tijden, voor je zijn. We kunnen deze weken niet naar de kerk, de pastorale bezoeken kunnen niet meer zo vanzelfsprekend worden afgelegd. Maar wij hopen je met onze dagelijkse bijdragen te inspireren en te steunen.

Het coronavirus heeft ons stil gezet. Onze planning is stopgezet: Het dagelijks naar ons werk gaan, de sport, het cultureel leven, het uitgaan, en ook het naar de kerk gaan.

In meer of mindere mate zitten we allemaal in quarantaine.

Maar wist je dat de kerk al in quarantaine was? We zijn op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. Dat is de Veertigdagen tijd, quarantaine (= 40 dagen)

En in deze kerkelijke quarantaine tijd, de vastentijd, zijn we al stil gezet. Proberen we afstand te nemen van alles wat ons dagelijks bezig houdt, waar we steeds druk mee zijn, waar we aan verslaafd zijn. Veertig dagentijd is een tijd van bezinning en soberheid. We staan stil bij het lijden van Jezus, de weg die Hij voor ons is gegaan, en we staan stil bij al het lijden van mensen nu in de wereld.

Misschien was je er helemaal nog niet aan toe gekomen om hierbij stil te staan, maar wordt word je nu door het coronavirus stil gezet.

Ik hoorde op de radio het mensen zeggen: "Help, wat moet ik nu doen?" "Ik kan niet naar mijn werk, het sporten is gestopt. Het feest is gecanceld? Wat nu?"

Het maakt veel mensen ook angstig. Ze sluiten zich op. Ze gaan hamsteren. Ze gaan een zondebok zoeken. Wij zijn in crisis gauw geneigd elkaar te gaan wantrouwen. Heeft hij, of zij het? Kan ze mij besmetten? Misschien vraag je je ook af: God, wat doet Hij nu eigenlijk?

De vraag is: Wat is ons tegenwoord op de angst?

Ik geloof dat de Bijbel ons helpt een weg te vinden. Dit is de weg van het vertrouwen.

Dat wat er ook gebeurt in je leven, in deze wereld, ook als de angst jezelf naar de keel grijpt, om in vertrouwen te leven, dat je er niet alleen voor staat.

De bijbel vertelt ons op vele plaatsen van mensen die bang zijn. Maar er staat ook vele keren: "Wees niet bang", of in de oude taal: "Vrees niet. Want IK, de Eeuwige, ben bij je."

Dat is de grond van ons bestaan. Dit is geen doekje voor ons bloeden. Jezus is die weg gegaan, door alle angst, verlatenheid en pijn heen. Hij heeft de nood van de wereld om op zich genomen, om het weg te dragen.

En zo moeten wij ook elkaar in Zijn Naam helpen om de nood van elkaar te dragen, om het weg te dragen. Om het bij God te brengen. In het vertrouwen dat Hij bij ons is.

Daarvoor zijn wij kerk.

## Gebed

Het is een verwarrende tijd, God.  
Tegengestelde berichten, meningen, gevoelens...  
Wij vragen U om een helder verstand;  
dat wij doen wat wij kunnen,  
om anderen nabij te zijn,  
angst weg te nemen,  
vertrouwen te voeden.  
Dat we ook dingen kunnen laten als dat nu verstandig is,  
al voelt het zo vreemd voor ons.

Wilt U vooral ons in uw hand dragen.  
Zeker de mensen die kwetsbaar zijn in hun gezondheid,  
de mensen die zich ernstig zorgen om hen maken,  
de mensen die nu alles in het werk stellen  
om de gezondheidszorg en andere belangrijke zaken  
zo goed mogelijk te laten functioneren.

Stel ons af op wat goed is, op wat van U komt.  
Wilt U met ons gaan.  
Omwille van uw Zoon,  
die ons voorgegaan is in het leven met U.  
Amen

Het pastoresteam ZuidWest

Ds. Coby de Haan, ds. Tineke Wielstra, ds. Marieke Muijen, Mirande van der Wilt (kerkelijk werker)  
en ds. Aafke Rijken.

Voor contact gegevens zie de website